

*Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij, in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.*

Wij nemen afscheid van

Hilde Bogaert

Weduwe van Luc De Ketele

Geboren te Oudegem op 11 februari 1953 en in het bijzijn van haar geliefden,
overleden in het wzc De Cocon te Baasrode op 17 april 2026.

Zij leeft en leefde in de harten van haar kinderen en kleinkinderen:

Wim (†) De Ketele

Bart & Marian De Ketele - Cortebeeck

Michaël & Evelyne De Ketele - Uyttersprot

Elise & Ophélie

Delen mee in dit verdriet: haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families Bogaert, De Ketele en aanverwante families.

Een oprecht woord van dank aan het volledige personeel van het wzc De Cocon te Baasrode met in het bijzonder De Blauwe Cocon.

**De afscheidsplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de Sint-Niklaaskerk te Buggenhout centrum
(Kerkstraat), op vrijdag 24 april 2026 om 10 uur.**

Aansluitend volgt de teraardebestelling op de begraafplaats te Buggenhout.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.40 uur.

Er is gelegenheid om Hilde een laatste groet te brengen in het Rouwcentrum René Van Damme,
Kasteelstraat 54 te Buggenhout, op woensdag 22/04 tussen 18 en 18.30 uur.

Of online condoleren via: www.rouwcentrumvandamme.be



Rouwcentrum René & Bob VAN DAMME, Kasteelstr. 54 - Buggenhout 052/33 75 51