

Langzaam ben je van ons weggeleden. Elke dag een beetje meer.
Telkens werd je weer iets ontnomen. Dat deed jou en ons zeer.
Het is een gemis, een stille pijn. Dat je nooit meer bij ons zult zijn.
Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan haar leven
is onze geliefde vrouw, moeke, schoonmoeder en oma heengegaan.

We nemen afscheid van

Gabrielle Bogaerts

Echtgenote van Hendrik VAN MALDEREN

Geboren te Wolvertem op 2 maart 1944
en thuis in familiekring overleden op 27 juli 2024.

**Samen willen we terugdenken aan de mooie momenten uit het leven van Gaby
tijdens de plechtigheid in aula 'De Vlinder', Acacialaan 10 te Dendermonde,
op vrijdag 2 augustus 2024 om 9.45 uur.**

Samenkomst en begroeting aan de asurn vanaf 9.30 uur.

Na de plechtigheid zal de asurn liefdevol thuis worden bewaard.

Er is gelegenheid om Gabrielle een laatste groet te brengen
in het Rouwcentrum René Van Damme,
Kasteelstraat 54 te Buggenhout,
op woensdag 31 juli tussen 19 en 19.30 uur.

Zij leeft verder in de harten van:

Hendrik VAN MALDEREN

haar echtgenoot

Patrick en Vicky VERMEIREN - BEKAERT-VERHAGEN
Jos en Regina VERMEIREN - CEURVELTS

haar kinderen

Michael en Stephanie VERMEIREN - DE WAEGENEER
Jayden en Roos
Mathias VERMEIREN
Arrezina SOMERS
Kimberley VERMEIREN

haar klein- en achterkleinkinderen

Haar zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families BOGAERTS - THIELEMANS, VAN MALDEREN - DIERICKX en aanverwante families.

Met dank voor de goede zorgen aan:
de huisartsen van Groepspraktijk Het Spoor
Thuisverpleging Nadine SERTIJN, Dylan en hun team

Wie wenst kan online condoleren via: www.rouwcentrumvandamme.be

