

Mama

In vier letters kan je de wereld vatten  
Ze maakte van ons huis een thuis  
Het zal zo stil zijn zonder jou  
Wat altijd warm was, is nu kil

Lieve mama,  
Hopelijk heb je nu rust  
In je hoofd en in je hart  
Rust nu maar

Wij blijven er voor jou  
En jij voor ons  
Voor altijd

Veel te vroeg en totaal onverwacht  
hebben wij afscheid moeten nemen van

## *Brigitte Bracke*

Geboren te Dendermonde op 7 januari 1958 en er  
overleden in het AZ St.-Blasius op 1 april 2026.

Zij leeft verder in de harten van:

Dirk Van Poucke

haar echtgenoot

Deborah en Joris Van Poucke - Van Rumst

Sam

Jesse

Jonas Van Poucke

haar kinderen en kleinkinderen

Haar broer, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Bracke, Van Poucke en aanverwante families

Met dank aan verplegend personeel van het AZ St.-Blasius te Dendermonde.

**De afscheidsplichtigheid in aula 'De Vlinder' heeft volgens  
de uitdrukkelijke wens van Brigitte plaats in intieme kring.  
Nadien wordt haar urne gekoesterd in haar vertrouwde omgeving.**

Online condoleren kan via: [www.rouwcentrumvandamme.be](http://www.rouwcentrumvandamme.be)

