

Langzaam ben je van ons weggeleden.  
Elke dag een beetje meer.  
Telkens werd je weer iets ontnomen, dat deed jou en ons zeer.  
Het is een gemis, een stille pijn, dat je nooit meer bij ons zult zijn.

We nemen afscheid van

*Lucienne Caes*

Dochter van wijlen  
**Gustaaf en Marie-Louise Caes - Verneirt**

Geboren te Dendermonde op 16 februari 1944 en overleden  
in het wzc Sint-Antonius te Grembergen op 20 april 2026.

Zij leeft verder in de herinnering van:

Ray Verneirt en Paula Perdaens (†)

haar neef

Sabine Luypaert en Peter Van Limbergen (†)

haar achternicht

Iris Luypaert en Guido Michiels

haar achternicht

Laura Michiels en Jordy Coppens

Tim Michiels en Sarah De Jaeger

De families Caes, Verneirt en aanverwante families.

Met dank aan dokter Anneleen De Gendt en  
directie en personeel van het wzc Sint-Antonius te Grembergen.

**Samen willen we terugdenken aan de mooie momenten uit het leven van Lucienne  
tijdens de plechtigheid in aula 'De Vlinder', Acacialaan 10 te Dendermonde,  
op dinsdag 28 april 2026 om 9.45 uur.**

Samenkomst en begroeting aan de asurn vanaf 9.30 uur.

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats te Sint-Gillis-Dendermonde.

Online condoleren via: [www.rouwcentrumvandamme.be](http://www.rouwcentrumvandamme.be)

