

*Het pad dat je gaat
Is het pad dat je kiest
De dag dat je aarzelt
Is de dag dat je verliest*

We nemen afscheid van

DE HEER

Dirk De Bruyn

Geboren te Asse op 11 april 1973 en
thuis onverwachts overleden te Grembergen op 7 maart 2024.

Dit melden u:

Roger en Louisa De Bruyn - De Smet

zijn vader en stiefmoeder

Renee Severs en partner

zijn moeder

Nancy en Johan De Bruyn - De Pauw
Isaias De Vos

zijn zus, schoonbroer en neef

De families De Bruyn, Severs en aanverwante families.

**Het afscheidsmoment, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden
in aula 'De Vlinder, Acacialaan 10 te Dendermonde, op vrijdag 15 maart 2024 om 15.15 uur.**

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats te Grembergen.

Met dank aan allen die hem omringd hebben met vriendschap.

Correspondentieadres: Familie De Bruyn
P/a Rouwcentrum René Van Damme, Acacialaan 10 - 9200 Dendermonde
of wie wenst kan online condoleren via: www.rouwcentrumvandamme.be

