



We nemen afscheid van

# Paula De Kinder

Weduwe van Roger Vander Straeten

Geboren te Sint-Gillis-Dendermonde op 17 december 1931 en  
overleden in het AZ St.-Blasius te Dendermonde op 7 december 2022.

Zij leeft verder in de herinnering van:

Peter en Linda Vander Straeten - Van Malderen  
Laura en Jessica Vander Straeten - Willaert  
Axl en Romi  
Stef Vander Straeten

Linda en Patrick Vander Straeten - Heyman  
Timothy en Eline Heyman - Van Der Goten  
Emma en Kato  
Stephanie en Tom Heyman - De Cock  
Maeve, ♥ en ♥

*haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen*

Haar neven en nichten  
De families De Kinder, Vander Straeten, Lambrecht en Herssens

Met dank aan dokter De Decker, thuisverpleegster Dorry Van den Vreken en haar team,  
dokters en verplegend personeel van het AZ St.-Blasius te Dendermonde.

We nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen van Paula tijdens de eucharistieviering in de  
**Sint-Egidiuskerk te Sint-Gillis-Dendermonde (St.-Gillislaan) op woensdag 14 december 2022 om 10 uur.**

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats te Sint-Gillis-Dendermonde.

Samenkomst en begroeting in de rouwkapel in de kerk vanaf 9.40 uur.

De familie biedt u de gelegenheid Paula een laatste groet te brengen  
in het Rouwcentrum René Van Damme, Acacialaan 10 te Dendermonde,  
op maandag 12 december 2022 tussen 19 uur en 19.30 uur.

Wie wenst kan online condoleren via: [www.rouwcentrumvandamme.be](http://www.rouwcentrumvandamme.be)



Rouwcentrum René & Bob VAN DAMME,  
Acacialaan 10 - Dendermonde 052/ 21 49 34

