



*Sterven is verhuizen van de wereld
naar het hart van de mensen die van je houden.
Daar leef je verder.*

- Manu Keirse



We nemen afscheid van

Miriam De Ridder

Weduwe van Lucien Heymans

Geboren te Merchtem op 23 februari 1944 en in het bijzijn van haar geliefden
heengegaan in het AZ St.-Blasius te Dendermonde op 20 maart 2024.

Miriam leeft verder in de harten van:

Chantal en Marc Heymans - Buys

Anke en Bruno

Hanne, Fee & Mil

Silke

Frauke en Vic

Dirk en Viviane Heymans - De Mul

Laura en Stef

Sofia & Gust

Maaïke en David

Sandra en Mark Heymans - Van Ransbeke

Ewout

Mathis

Hannes

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

De families De Ridder, Heymans en aanverwante families.

Een oprecht woord van dank aan
het personeel van het wzc Herfstdroom te Buggenhout, afdeling Korenveld.

**Het afscheidsmoment zal in alle beperkte familiekring plaatsvinden,
gevolgd door de bijzetting in het columbarium op de begraafplaats
te Buggenhout-centrum.**

Correspondentieadres: Familie De Ridder - Heymans
p/a Rouwcentrum René Van Damme, Kasteelstr. 54 - 9255 Buggenhout
of wie wenst kan online condoleren via www.rouwcentrumvandamme



Rouwcentrum René & Bob VAN DAMME, Kasteelstr. 54, Buggenhout 052/33 75