

I did it my way.....



Niet meer hier maar in gedachten
hou ik jou voor altijd vast
Ik noem je naam
en vier van harte
alles wat en wie je was.

We nemen afscheid van

Georges De Wolf

Geboren te Etterbeek op 2 oktober 1946 en
overleden in het WZC Aymonshof te Dendermonde op 6 april 2021.

Het afscheid vindt plaats in alle intimiteit.
Nadien zal zijn asurn een waardige plaats krijgen in huiselijke kring.

Het zou mooi zijn mocht je volgende dagen eventjes aan Georges denken.

U kan Georges een laatste groet brengen in het Rouwcentrum René Van Damme,
Spoorwegstraat 73 te Dendermonde op donderdag 8 april tussen 19 en 19.30 uur.

Hij leeft verder in de herinnering van:

Els De Wolf en Alain Vogeleer
Myrvat Al-Chami en Jelle Bernaerts
Salim Al-Chami

Katia De Wolf
Tahnee Ackermann en Jarne Moreels
Imani Ackermann

zijn kinderen en kleinkinderen

Vera De Wolf
Sylvia De Wolf

zijn zussen

Zijn neven en nichten

Met dank aan zijn huisarts Moens, thuisverpleegsters Hilde en Marianne,
zorgorganisatie i-mens, directie en personeel van het WZC Aymonshof te Dendermonde.

Rouwadres: Opwijksestraat 2A (bus 102), 9280 Lebbeke
of online condoleren kan via: www.rouwcentrumvandamme.be

