

*Als ik dood ga, huil maar niet
ik ben niet echt dood moet je weten
het is de heimwee die ik achterliet,
dood ben ik pas als jij die bent vergeten.*

*En als ik dood ga, treur maar niet
ik ben niet echt weg moet je weten
het is het verlangen dat ik achterliet
dood ben ik pas als jij dat bent vergeten.*

*En als ik dood ga, huil maar niet
ik ben niet echt dood moet je weten
het is maar een lichaam dat ik achterliet
dood ben ik pas als jij mij bent vergeten
dood ben ik pas als jij mij bent vergeten*

Bram Vermeulen

Door een noodlottig ongeval werd
uit ons midden weggenomen

Kevin Huych

papa van Kilan

Geboren te Bornem op 16 februari 1980
en te Buggenhout overleden op 7 januari 2022.

De afscheidsplichtigheid, gevolgd door
de asverstrooiing op het kerkhof te Baasrode
zal in beperkte kring plaatsvinden.

Hij leeft verder in de harten van:

Kilan Huych zijn zoontje

Jozef en Linda Peeleman - Huych zijn ma'ke en stiefpa

Geert Maes en vriendin Nathalie Spinnoy
Feo en Ciara
zijn bruur, schoonzus, zijn neef en nicht

Shana Peeleman
Wendy Peeleman en vriend Jurgen Chrisnach
Zippora en de kinderen van Jurgen

Hilde Smets en echtgenoot
en kinderen
zijn zussen, neven en nichten

Zijn nonkels, tantes, neven en nichten

De families Huych, Peeleman, Maes en aanverwante families.

online condoleren kan via: www.rouwcentrumvandamme.be

