



Rust zacht

Het is niet eerlijk
Punt

Er zijn geen andere woorden voor
Mijn hoofd vol met "wat alsen"
Over wat nog had gekund

Maar bovenal zo dankbaar
Voor het afscheid
Zoals we 't wilden
En ondanks het gemis
Gun ik je de stilte

Gun ik je de rust
Zo verdiend
Zonder pijn
Dank je wel
Om zonder woorden
Steeds mijn grootste held te zijn



De golven worden hoger
en de wind neemt steeds maar toe
Het vechten wordt steeds zwaarder
Alles in jou is moe

Ik zie jou
En ik zie je strijd
Ik zie hoe het je uitput
En ik voel je eenzaamheid

Ik blijf bij je in de golven
Ik ga nergens heen
Pak mijn hand
We doen het samen
Je hoeft niet meer alleen



Christelle Mannaert

23 mei 1959 - 8 maart 2026



We nemen afscheid van

Christelle Mannaert



Echtgenote van Michel Van Landuyt

Geboren te Dendermonde op 23 mei 1959 en
thuis, omringd door haar geliefden, overleden op 8 maart 2026.

Samen willen we terugdenken aan de mooie momenten uit het leven van Christelle tijdens de plechtigheid in aula 'De Vlinder', Acacialaan 10 te Dendermonde, op zaterdag 14 maart 2026 om 9.45 uur.

Samenkomst en begroeting aan de asurn vanaf 9.30 uur.

Zij leeft verder in de harten van:

Michel Van Landuyt

haar echtgenoot

Sarah en Davy Van Landuyt - Hendrickx

Danaë

Mathis

Sabrina en Wim Van Landuyt - Goessens

Kyara

Thibo

haar kinderen en kleinkinderen

Anita en Jef Mannaert - Heynderickx, kinderen en kleinkinderen

Marc en Alda Van Landuyt - Van de Velde, kinderen en kleinkinderen

haar zus, schoonbroers, schoonzus, neven en nichten

De families Mannaert, Van Landuyt, Van den Broeck en Heynderickx.

Een woord van dank aan dokter Van Zandweghe en dokter Lien Declerck
en aan dokters en verplegend personeel van het IDC van het AZ St.-Blasius te Dendermonde.

Correspondentieadres: Familie Mannaert - Van Landuyt
P/a Rouwcentrum René Van Damme, Acacialaan 10 - 9200 Dendermonde
of wie wenst kan condoleren via: www.rouwcentrumvandamme.be

