



Ik heb je niet verloren, daarvoor gaf je mij te veel.

Wat je me zei, dat blijf ik horen.

Van wat ik ben, ben jij een deel.

Er was niemand zoals jij,

en hoe erg ik je ook mis.

Ik ben zo dankbaar en blij,

dat die herinnering er is.

Chantal Van Ruyskensvelde

31 mei 1957 - 31 maart 2026



We nemen afscheid van

Chantal Van Ruyskensvelde

Weduwe van Gustaaf Cooreman

Geboren te Zottegem op 31 mei 1957 en
overleden in het AZ St.-Blasius te Dendermonde op 31 maart 2026.

Samen willen we terugdenken aan de mooie momenten uit het leven van Chantal tijdens de plechtigheid in aula 'De Vlinder', Acacialaan 10 te Dendermonde, op vrijdag 10 april 2026 om 11.45 uur.

Samenkomst en begroeting aan de asurn vanaf 11.30 uur.

De asurn zal thuis te Lebbeke een liefdevolle plaats krijgen.

Zij leeft verder in de liefdevolle herinnering van:

Fanny en Thomas Rees - Bouchoucha

haar dochter en schoonzoon

Suzanne De Ridder

haar moeder

Nelly Van Ruyskensvelde

haar tante

Mario & Pascal de Portemont

haar neven

Met oprechte dankbaarheid denken wij aan dokter Steven Van Oudenhove, de artsen en het verplegend personeel van de palliatieve afdeling 'De Haven' van het AZ St.-Blasius, die haar met zoveel zorg, warmte en menselijkheid hebben omringd.

Onze diepe dank gaat ook uit naar haar dierbare vrienden, voor hun nabijheid, troost en vriendschap, met een bijzondere plaats voor Bernadette Herwege.

Een warm en welgemeend dankjewel aan Nathalie Boeldieu en partner Joel, voor hun steun, hun aanwezigheid en hun hartverwarmende betrokkenheid.

Wat in liefde werd gegeven, blijft voor altijd in ons hart verder leven.

Wie wenst kan online condoleren via www.rouwcentrumvandamme.be