

Wanneer je verdrietig bent
kijk dan opnieuw in je hart,
en zie dat je huilt
om wat je vreugde schonk
- Kahlil Gibran

We nemen afscheid van



Jeannine Cooreman

Geboren te Lebbeke op 26 september 1942
en overleden in het wzc Aymonshof te Dendermonde op 18 maart 2026.

Dit melden u:

Myriam De Smedt

haar dochter

Nathalie Blindeman

Ella-Marie en Emma-Louise

Jonathan en Lanah Blindeman - d'Hollander

Lander, Robbe en Seppe

Shadia en Iwan De Smedt - duwé



Nadia en Jeremy De Smedt - Putmans

haar klein- en achterkleinkinderen

Mieke De Batselier

Thomas en Carolina Abbeloos - Ramos

haar nicht en familie

Een woord van dank aan directie en personeel van het wzc Aymonshof te Dendermonde,
met in het bijzonder afdeling Andromeda.

**Samen willen we terugdenken aan het leven van Jeannine
tijdens de plechtigheid in aula 'De Vlinder', Acacialaan 10 te Dendermonde,
op maandag 23 maart 2026 om 10 uur.**

Samenkomst en begroeting vanaf 9.45 uur.

De asverstrooiing zal plaatsvinden op de begraafplaats te Sint-Gillis-Dendermonde.

Correspondentieadres:

P/a Rouwcentrum René Van Damme, Acacialaan 10 - 9200 Dendermonde
of wie wenst kan online condoleren via: www.rouwcentrumvandamme.be



Rouwcentrum René & Bob VAN DAMME, Acacialaan 10 - Dendermonde 052/21 49 34